

# Over het Boek der Waarheid en Maria van de Goddelijke Barmhartigheid



Sinds april 2015 is de website [thewarningsecondcoming.com](http://thewarningsecondcoming.com) van de zienster Maria van de Goddelijke Barmhartigheid (Maria Divine Mercy of kortweg MDM) van het internet gehaald. De vijanden van haar wijten dit aan een 'capitulatie' doordat ze 'ontmaskerd werd' als iemand die wilde profiteren en puur op geld belust was, haar volgers 'minacht' en haar eigen boodschappen 'shit' noemt. Niets is verder van de waarheid.

Laten wij voor u even alles op een rijtje zetten en op het einde kunt u voor uzelf beslissen wat u uiteindelijk gelooft.

Haar boodschappen begonnen in 2010 en handelden vanaf boodschap nummer 1 over onderwerpen als gebed, het eeuwig leven, de eindtijd, de Antichrist, etc.

Vanaf 2011 kreeg zij herhaaldelijk boodschappen over Paus Benedictus. Deze gaven steeds aan dat hij de laatste ware paus is, dat hij zou moeten aftreden en dat zijn opvolger een bedrieger zou zijn, de valse paus of de Valse Profeet.



Nu, op 11 februari 2013 was het dan zover. Paus Benedictus kondigde om 12 uur 's middags zijn aftreden aan. Dit was exact (tot op het uur) één jaar na de profetie van 11 februari 2012 over het aftreden van Benedictus. Om 18 uur brak er zwaar onweer uit boven het Vaticaan en tot op heden circuleert er een iconisch beeld van die avond: een bliksemflits die de St.-Pietersbasiliek trof.

Op 13 maart 2013 werd kardinaal Jorge Bergoglio als opvolger gekozen. Velen die in de boodschappen geloofden en dus de profetie kenden dat de opvolger van Benedictus een slechte paus ging zijn, zagen plots het charmante gezicht van Jorge Bergoglio of 'paus Franciscus', op het balkon verschijnen. En in de dagen daarna begonnen velen te twifelen aan die boodschappen. Dit kan toch onmogelijk een slechte paus zijn! In de weken en maanden daarna haakten veel volgelingen van de boodschappen van het Boek der Waarheid af. Sommigen legden de boodschappen naast zich neer, anderen begonnen lastercampagnes, om 'de zienster te ontmaskeren' en 'om te bewijzen dat die boodschappen vals zijn'.

Paus Franciscus is tot op heden het grootste struikelblok voor deze boodschappen, ondanks alle profetieën die reeds in vervulling zijn gegaan.

Er werd meer en meer kwaad gerucht gegeven aan die boodschappen en er werden allerhande 'anti-MDM' blogs opgestart om de zienster en haar boodschappen af te kraken. Veelal waren dit zuivere lastercampagnes om haar goede naam door het slijk te halen.



Men maakte dan verklaringen zoals: "Maria van de Goddelijke Barmhartigheid is nu officieel veroordeeld door de Katholieke Kerk! Verklaring van de aartsbisschop van Dublin." Of: "Het getuigenis van een ex-MDM volger."

Er werd de spot met haar gedreven en men belasterde de boodschappen als zijnde vals en anderen beweerden zelfs dat ze van de duivel kwamen.

Waarover gingen deze boodschappen nu ook al weer?

In deze boodschappen zeggen Jezus, Maria en God de Vader dat wij om zielen te redden zeer veel moeten bidden, vooral de Rozenkrans en het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid. Jezus zegt ons dat Hij zielsveel van ons houdt, dat Hij zeer barmhartig is en dat Hij wenst dat iedere ziel wordt gered. We worden gewaarschuwd voor ieder individu die beweert dat hij de messias is, want dat zijn bedriegers. Jezus vertelt ons over de eindtijd, de vervolging die wij zullen moeten ondergaan, over de kastijdingen die de mensheid zullen treffen als deze zich niet betert. We worden verteld over zonde en het kwaad, de duivel en de eeuwige verdoemenis. Er zijn ook boodschappen die handelen over Jezus' wederkomst op de allerlaatste dag, en over Zijn Koninkrijk, het Paradijs dat ons staat te wachten. Jezus vertelt ons ook over het belang van de Eucharistie, Zijn werkelijke Tegenwoordigheid en het belang van Eucharistische aanbidding. Hij waarschuwt de priesters en de gelovigen om nooit af te wijken van de Traditie en de Ware Leer, ongeacht wat ons wordt voorgelegd. Hij vertelt over de oorlogen die zullen komen, en de Antichrist die als een man van vrede ten tonele zal verschijnen en jammer genoeg velen zal verleiden. Hij waarschuwt ons om nooit het merkteken aan te nemen, de RFID chip. En hij vertelt ons dat de Kerk zal overgenomen worden, de zonde zal vergoelijken en zich zal verenigen met andere religies om een superkerk te vormen en hoe wij, die trouw moeten blijven aan de Waarheid, als Restkerk zullen triomferen. En tenslotte wordt aan ons ook het Zegel van Bescherming meegedeeld. Hierdoor zal God ons beschermen van toekomstige rampen én van het Leger van de Antichrist dat ons zal vervolgen.



Er werden in deze boodschappen ook 170 speciale kruistochtgebeden aan ons gegeven, alsook 6 litanieën en tal van andere korte gebeden, om ons geestelijk te wapenen en vooral, om Jezus te helpen zielen te redden.

De zienster heeft in 5 jaar tijd meer dan 1300 boodschappen opgeschreven en deze gratis aan ons meegedeeld op de website. Na verloop van tijd kon men het boek kopen, maar niemand was daartoe verplicht.

Nu, dit alles wordt door de tegenstanders als 'vals' bestempeld.

Leg mij dan eens uit: waarom zou iemand die zelf boodschappen verzint

1. zich daar 5 jaar mee bezighouden?
2. haar goede naam daarmee door het slijk laten halen en haat en bakken kritiek over zich heen laten komen door de opvolger van paus Benedictus de Valse Profeet te noemen. Het zou toch makkelijker zijn om hem gewoon een goede paus te noemen? Dan zouden de boeken toch beter verkopen? Dan zou ze geprezen worden door de meerderheid van de 'katholieken', zou ze populair worden en als authentiek beschouwd worden, niet?
3. zichzelf berispen in de boodschappen?

En hoe zou het mogelijk zijn om 5 jaar lang de inspiratie te blijven vinden om boodschappen van die aard te verzinnen en daarnaast ook nog eens bijna 200 gebeden uit de duim te zuigen en bovendien profetieën te geven die naderhand werkelijk uitkomen?

Zie je, dit zijn vragen waarmee de tegenstanders geen raad weten.



Nu, begin 2015 begon in Ierland de zaak uit de hand te lopen en de lokale media kreeg gerucht van de situatie. Toen verscheen in de krant 'The Irish Mail on Sunday' een artikel dat MDM zozegd ontmaskerde, uiteraard was dit een lastercampagne. Men beschuldigde haar van winstbejag, dat zij een PR goeroe is en dat ze heel haar handeltje heeft opgezet met behulp van haar dochter en een gepensioneerde tandarts. Die gepensioneerde tandarts is niets meer dan een medewerker van haar die lezingen organiseert. Een apostolaat moet ook enige organisatie hebben. Maar alles werd in

kwaad daglicht geplaatst. Dus: de media hemelde haar niet op, maar boorde haar de grond in! Zij ging naar de krantenwinkel van haar stad en kocht daar alle kranten op, om haarzelf en haar familie nog wat trachten te beschermen. Vergeet niet dat zij dreigementen krijgt, gewoon omwille van het feit dat paus Franciscus volgens haar boodschappen de Valse Profeet is! Vervolgens verscheen haar actie opnieuw in de krant, om haar opnieuw nog wat meer de grond in te boren. Dan beweerde men ook dat ze, toen ze alle kranten opkocht, zei: "Wie gelooft er nu in die shit?!" En de journalist die de winkelier interviewde gaf dan aan dat ze daarmee verwees naar haar eigen boodschappen. Wie een beetje verstand heeft weet dat ze daarmee niet naar haar boodschappen verwees, maar naar de leugens en lasterpraat die in die krant over

haar verspreid werden. De leugens zijn natuurlijk 'shit'! Maar haar vijanden zagen hierin weer een mooie kans om haar af te schilderen als iemand die haar eigen boodschappen shit heeft genoemd. Dit werd dan gretig via email en allerhande blogs verspreid. Velen begonnen weer te twifelen en haakten opnieuw af. In april werd dan de website offline gehaald, omdat de boodschappen zo goed als geëindigd zijn en om de tegenstanders wat te misleiden. Zij strooiden natuurlijk rond dat dit was omdat "heel haar handeltje ontmaskerd was" en alles gestopt is. Echter, de zienster liet in een email aan de Duitse vertaler weten dat zij nog altijd periodiek boodschappen zal krijgen en dat Jezus haar zelf vroeg om de site van het net te halen omdat de mensen zich niet meer zouden focussen op elke eventuele nieuwe boodschap, maar alle boodschappen opnieuw zouden beginnen te lezen. Het is ook een soort van ondergronds gaan, voor de tijden die gaan komen.



De tegenstanders zagen dit echter als een overwinning en verspreidden daar nog meer leugens over om zoveel mogelijk mensen weg te trekken van de boodschappen.

Dit is de bedoeling van Satan, om een missie die authentiek is kapot te maken en zoveel mogelijk mensen ervan weg te trekken. En helaas slaagt hij daarin!

Laten we nu eens teruggaan naar de profeten in het Oud Testament:

1. Noach werd bespot en uitgelachen toen hij de mensen vertelde dat ze zich moesten beteren en dat God een zondvloed ging laten gebeuren. Niemand luisterde en ze feestten verder, totdat Noach de ark in ging. Toen kwam de zondvloed en allen vergingen.
2. Jesaja werd, omdat hij het Woord Gods verkondigde, bespot, verguisd en zwaar vervolgd. Hij deed daar vaak zijn beklag over bij de Heer.
3. Jeremia werd in de gevangenis gegooid.
4. Daniël werd gevangen genomen en in een leeuwenkuil geworpen.
5. Zacharia werd vermoord.

En het Nieuw Testament:

6. Johannes de Doper werd gevangen genomen en onthoofd.
7. Jezus, Gods Zoon, werd verraden, gezeseld en gekruisigd omdat Hij het Woord van God verkondigde.

Zou het dan anders zijn met de profeten die God in onze tijd zendt?



Denken we eens aan Bernadette Soubirous, het meisje dat de verschijningen kreeg in Lourdes. Zij werd zwaar lastiggevallen door de autoriteiten, zowel seculier als kerkelijk. De lokale pastoor wilde haar niet geloven en het was voor iedereen verboden om de verschijningsplaats te bezoeken. Dit werd zelfs met hekkens afgebakend. De plaatselijke apotheker verklaarde het water gevaarlijk om te drinken en de kranten dreven de spot met haar.

In juni 1859 schreef de krant Lavedan, nadat een meisje die een jaar eerder door het water weer kon zien, nu toch gestorven was:

*“Welk een ontgoocheling! Wat zijn die arme goedgelovige mensen vernederd... Hoeveel mensen hebben, te laat helaas, het belachelijke van hun stappen ingezien en hun buitensporige goedgelovigheid betreurd!” (uit: Het Leven van Bernadette, 1979)*

Was deze krant juist? Wij weten allemaal het antwoord.... Lourdes is nu een erkend bedevaartsoord waar jaarlijks miljoenen mensen op bezoek gaan. U gelooft toch ook in Lourdes, niet?

Er zijn echter ook veel zieners uit onze tijd die nooit kerkelijke goedkeuring hebben gekregen. Denken we bijvoorbeeld aan Mamma Rosa uit San Damiano, Italië, of de vier zieners van Garabandal. Mamma Rosa werd door de lokale kerkautoriteiten het zwijgen opgelegd en men verbood haar nog boodschappen mee te delen, alsook mensen te ontvangen. Waarover gingen die boodschappen? Dat men moest boete doen en veel de rozenkrans bidden omdat de kastijdingen in aantocht waren. Dit was eind de jaren '60. En zo zijn er nog talloze voorbeelden.

Een (valse) ziener die enkel uit is op tijdelijke eer en persoonlijk voordeel zal er wel voor zorgen dat de (geproduceerde) boodschappen niks verkeers zeggen dat de mensen tegen de schenen zou kunnen schoppen. Bovendien zal iemand die boodschappen verzint nooit in staat zijn om accurate profetieën mee te delen.

We zullen hier de profetieën uit de boodschappen van MDM weergeven die in vervulling gingen in chronologische volgorde:

- ✓ Op 18 maart 2011 kreeg zij de boodschap dat een zware aardbeving zou gebeuren in Europa, die velen zou schokken. Inderdaad, op 11 mei dat jaar gebeurde een aardbeving van magnitude 5.2 in Lorca, in Spanje. Vele gebouwen stortten in en minstens 10 mensen kwamen om.
- ✓ Ook op 18 maart 2011 kreeg zij de voorspelling van een vulkaanuitbarsting in Europa. Twee maanden later, op 22 mei barstte de vulkaan Grimsvötn in IJsland uit. Een gigantische aswolk werd uitgestoten en het vliegverkeer in Europa werd enkele dagen verstoord.
- ✓ Zij kreeg meerdere malen de profetie dat Paus Benedictus zou moeten aftreden, namelijk op 18 januari 2012, 11 februari 2012, 20 maart 2012 en 26 mei 2012. Deze profetie ging in vervulling op 11 februari 2013.

- ✓ Op 25 augustus 2011 en 11 augustus 2012 kreeg zij de profetie dat een reeks overstromingen de wereld ging treffen als kastijding. Dit gebeurde inderdaad, in 2013. Er waren dat jaar zware overstromingen

1. In januari in Brazilië
2. In april in Saudi-Arabië
3. In mei in Noorwegen
4. In juni in Zuid-Frankrijk. O.a. Lourdes werd toen overstroomd.
5. In juni In India
6. Ook in juni in Duitsland en Tsjechië
7. En nog in juni in Canada
8. In juli in zuidwest China
9. In augustus in Oost-Rusland
10. Ook in augustus in Soedan
11. En tevens in augustus in Pakistan
12. In september in Colorado, de VS
13. In november in Sardinië, Italië
14. En in november-december in Groot-Brittannië. Half Engeland stond toen onder water.



- ✓ Op 17 februari 2012 voorspelde en waarschuwde de H. Maagd dat men abortus zou legaliseren in Ierland. Dit gebeurde inderdaad op 30 juli 2013. Abortus werd toen legaal voor uitzonderlijke situaties.
- ✓ Op 12 maart 2013 gaf God ons de profetie dat het aantreden van de Valse Profeet door vrijmetselaarsgroeperingen overal ter wereld zou gevierd worden. Dit was inderdaad zo. Op 14 maart gaf de Grootloge van Italië een verklaring dat ze zeer blij waren met de keuze van paus Franciscus en op 16 maart berichtte het Masonic Press Agency dat de Grootloge van Argentinië en grootloges in Europa, Latijns-Amerika en Azië het aantreden van Bergoglio hebben verwelkomd.
- ✓ Op 5 maart 2011 kreeg zij de profetie dat de opvolger van Paus Benedictus, de Valse Profeet, naar aandacht zou zoeken, dat zijn nederigheid vals zou zijn en zijn intenties boosaardig. Hij ging gezien worden als een frisse wind. En op 21 januari 2012 kregen we de profetie dat hij een bedrieglijke uiterlijke nederigheid zou hebben, waardoor de mensen zouden denken dat hij een uitzonderlijke en zuivere ziel is. Deze profetieën werden in de loop van 2013 duidelijk.

Bergoglio was reeds bij zijn verschijning op het balkon zeer nederig. Hij droeg stola noch mozetta en hij had nog steeds zijn ijzeren pectoraalkruis. Vervolgens nam hij zijn intrek in Casa Santa Marta, het gastenverblijf, want hij wilde "nederig" zijn en niet in het Pauselijk Appartement wonen.



Bergoglio stelde zich tijdens de Goede Week opnieuw zeer "nederig" op en ging op Witte Donderdag 2013 niet de voeten van priesters wassen, maar van jongeren in een jeugdgevangenis. Daarbij was zelfs een jonge moslima. De wereld stond met stomheid geslagen.

Paus Franciscus laat in zijn handtekening 'PP' weg, wat staat voor Papa Pontifex. Alle vorige pausen zetten dit in hun pauselijke handtekening.

Hij laat zich vervoeren in een tweedehands Ford Focus en een Renault 4 van 1984 met ruim 300.000 km op de teller.

Hij koos, in plaats van een Vaticaanse paspoort, voor een gewoon Argentijns paspoort waarop staat: "Jorge Mario Bergoglio."

En de lijst gaat zo verder.

- ✓ Diezelfde profetieën van 5 maart 2011 en 21 januari 2012 gaven ook aan dat de Valse Profeet immens populair zou worden. Hij zou behandeld worden als een levende heilige. Hij zou een grote aanhang tot zich trekken en diegenen die zich tegen hem verzetten zouden bekritiseerd en als kettters beschouwd worden. Deze profetie is geleidelijk aan in vervulling gegaan.

In 2013 werd paus Franciscus vele malen door de seculiere media uitgeroepen tot 'man van het jaar' en hij verscheen op tal van covers van tijdschriften.

Enige maanden na zijn aantreden begon men met het vervaardigen van "heiligenbeelden" van hem, T-shirts, replica's van zijn pectoraalkruis, ...



Paus Franciscus heeft miljoenen volgelingen op twitter en de mensen willen allemaal een selfie met hem nemen.



- ✓ Nu, tot zover de profetieën betreffende de persoon van Bergoglio naar de buitenkant en de uiterlijke schijn. Op 21 januari 2012 en 25 februari 2013 gaf de Heer ons de profetie dat de Valse Profeet als een moderne vernieuwer geprezen zou worden door de seculiere wereld, omdat hij de zonde zal vergoelijken. Hij zal nieuwe wetten invoeren die in tegenspraak zijn met de Leer van de Katholieke Kerk. Hij zal de waarheid verdraaien.



Op 20 maart 2012 zei de Heer ons dat er een schisma zal komen in de Kerk: diegenen die trouw blijven aan Jezus en de Ware Leer versus diegenen die, onder leiding van de Valse Profeet de ketterij zullen verkondigen en de zonde zullen vergoelijken.

Reeds één maand nadat Bergoglio paus werd stelde hij een 8-koppige raad samen om de curie te hervormen én hij kondigde zijn plannen aan om een Synode over de familie te houden. Eerst een buitengewone Synode in oktober 2014 en het jaar daarop de gewone Synode, in oktober 2015. Nu, in de buitengewone Synode werd het begin van het schisma al duidelijk. Er tekende zich een lijn af tussen de conservatieve bisschoppen en kardinalen die standvastig vasthouden aan de Ware Leer betreffend het huwelijk en de modernisten die de Communie voor hertrouwde gescheidenen willen invoeren, die homoseksuelen willen verwelkomen in de Kerk etc. Paus Franciscus liet tijdens zijn pontificaat meerdere malen verstaan dat we barmhartig moeten zijn en iedereen moeten verwelkomen in de Kerk. Hij stak het ook niet onder stoelen of banken dat hij een sympathisant is van het boek van Kardinaal Kasper over barmhartigheid. Een kardinaal die...Communie voor hertrouwde gescheidenen wil invoeren. Dit is dus geen barmhartigheid, maar vergoelijking van de zonde.

Velen beweren dat paus Franciscus in de Synode de kant koos van de conservatieven. Echter, hij nodigde persoonlijk enkele extra gasten uit op de Synode, namelijk de gepensioneerde kardinaal Kasper en Kardinaal Danneels. Deze laatste zei in juni 2013 openlijk dat hij het homohuwelijk steunt.

Nu, om het standpunt van paus Franciscus nog wat meer uit te klaren verscheen op 12 maart 2015 in de krant 'Daily Mail' een interview met een jeugdvriend van Bergoglio, Oscar Crespo. Deze wist te vertellen dat Bergoglio hem zwoer dat hij de Communie voor de hertrouwde gescheidenen zal doorvoeren en dat hij het celibaat wil afschaffen. (<http://www.dailymail.co.uk/news/article-2972258/Pope-wants-scrap-centuries-old-ban-priests-marrying-told-divorced-woman-living-sin-receive-Holy-Communion-claims-confidante.html#ixzz3ULHhYbZR>)

*Nog eens voor alle duidelijkheid: Communie voor hertrouwde gescheidenen staat gelijk aan vergoelijken van de zonde omdat er volgens de Leer van Christus slechts één huwelijk mogelijk is en ieder die scheidt en een ander trouwt pleegt overspel en zondigt tegen het 6<sup>de</sup> gebod (lees ook Matt. 19,9). Overspel is het overtreden van Gods wet in een gewichtige zaak en is dus doodzonde. Wie in staat van doodzonde de H. Communie ontvangt pleegt heiligschennis. (Bron: Mechelse Catechismus, Catechismus van het Concilie van Trente). Als een 'paus' dat wil goedkeuren dan vergoelijkt hij de zonde.*

In juni raakte bekend dat paus Franciscus persoonlijk enkele bisschoppen had aangeduid om aanwezig te zijn op de Synode in oktober. Daaronder was ook kardinaal Danneels (die openlijk het homohuwelijk steunt) en kardinaal Kasper. Toen paus Franciscus in juli 2015 Ecuador bezocht hield hij daar voor 600.000 mensen een toespraak over de familie en de komende Synode. Hij vroeg de mensen om te bidden voor de Synode en hij vertelde: **“Christus kan zelfs hetgeen wij als onzuiver, schandelijk en bedreigend zien, nemen en het veranderen in een mirakel. En de familie heeft dit mirakel nodig.”** Vervolgens ging hij naar een heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid en hij predikte daar hetzelfde, terwijl hij het verhaal van de bruiloft te Kana misbruikte: **“God, die zelfs de dingen die ons**

**schofferen of ons bang maken in mirakels kan veranderen**, zoekt altijd naar de marginalen, naar diegenen die zonder wijn komen te zitten zijn, diegenen die enkel drinken uit moedeloosheid." Hij besloot zijn toespraak: " De beste wijn moet nog komen voor diegenen die zich vandaag hopeloos voelen. Fluister het in jezelf tot je ervan overtuigd bent: de beste wijn moet nog komen. Fluister het tegen die hopelozen en de liefdelozen." In een continent waar er een enorm aantal families gevormd worden door ongetrouwde koppels, verdedigde Bergoglio de hoop voor de toekomst van de familie: **"de beste wijn moet nog komen en het zal komen zelfs als alle variabelen en statistieken het tegenovergestelde aanwijzen."**

(bron: <http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/francesco-sudamerica-42197/>)

Het is dus ook duidelijk dat hij aanstuurt op het goedkeuren van deze zondige levensstaten tijdens. De "beste wijn" is hier de vergoelijking van de zonde. Die Synode werd niet georganiseerd om de Leer over de familie te bevestigen, maar om ze onderuit te halen.

- ✓ Op 14 april 2013 zei de H. Maagd dat eenieder die niet de Rozenkrans kan bidden voor zijn congregatie, niet van God komt. En op 12 februari 2014 zei de H. Maagd dat het 'Weesgegroet' binnenkort niet meer zal gehoord worden in het Vaticaan. Deze profetie is in 2015 in vervulling gegaan.



In 2013, toen paus Franciscus nog maar net de Stoel van Rome had ingenomen en nog geen veranderingen had kunnen doorvoeren, heeft hij op 31 mei de Mariamaand besloten met een rozenkransgebed, althans zo meldde toch het persagentschap van het Vaticaan. Echter, Bergoglio bad niet voor, maar liet dat gebeuren door leken, hij bleef op zijn stoel zitten. En op de video van de Vaticaanse tv (zie ook foto's boven) is te zien dat hij amper zijn mond beweegt tijdens het bidden, dat hij vaak vroegtijdig zijn mond helemaal dicht houdt terwijl het volk nog volop aan het bidden is, én dat hij af en toe lijkt in te dommelen.

Nu, in 2015 vinden we in de agenda van Bergoglio van de maand mei nergens nog een verwijzing terug naar de Mariamaand of het bidden van de Rozenkrans. Op zijn twitteraccount is tijdens de hele maand mei geen enkele verwijzing naar Maria of de Rozenkrans, en op de videosite van het Vaticaanse Televisiecentrum (CTV) is géén video terug te vinden van het bidden van de Rozenkrans door Bergoglio in 2015, noch in mei, noch in oktober.

Zo kunnen we nog pagina's vol schrijven met allerlei profetieën uit het Boek der Waarheid die in vervulling gingen. Maar we zullen het hierbij laten.

Nu zult u een beslissing moeten maken.

U neemt dit geschenk van de Hemel aan, u neemt de waarschuwingen ter harte en u verwelkomt de gebeden die ons werden gegeven om Jezus te helpen zielen te redden en ons voor te bereiden op Zijn Tweede Komst.

Of....u verwerpt het.

Aan u de keuze.

Nuttige websites:

<http://www.dewaarschuwing.be>

<http://restkerk.net>

<http://propheciesbookoftruth.wordpress.com>

<http://hetboekderwaarheid.net>

<http://thewarning-secondcoming.com>

